

*Το παρακάτω κείμενο αποτελεί μετάφραση της επίσημης ομιλίας, που εκφωνήθηκε στα Αγγλικά*

Εναρκτήριο λόγος από τον **Ανδρέα Δρακόπουλο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»**

Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, Κυρίες και Κύριοι,

Καλώς ήλθατε στο δεύτερο ετήσιο Διεθνές Συνέδριο του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» για την Φιλανθρωπία και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας!

Όταν είχαμε την ιδέα για τη διοργάνωση του πρώτου μας συνεδρίου πέρυσι, φαινόταν πως θα ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά παρατηρήσαμε, προς μεγάλη μας χαρά, ότι, αν μη τι άλλο, το συνέδριο προσέφερε μία πλατφόρμα για πολλούς εμπλεκόμενους στον κόσμο της φιλανθρωπίας να συναντηθούν και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τους τρόπους που μπορούμε όλοι να γίνουμε καλύτεροι στις επιμέρους αποστολές μας. Πλατφόρμες αυτού του είδους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αναπτύξουμε παραγωγική συζήτηση πάνω σε θέματα που μας απασχολούν, να μάθουμε ο ένας από τον άλλον και να μοιραστούμε νέες ιδέες. Ελπίζουμε πως το συνέδριο αυτό θα παίξει τον παραπάνω απλό αλλά σημαντικό ρόλο, επομένως σας ευχαριστώ και πάλι που βρίσκεστε εδώ.

«Ο Ρόλος της Φιλανθρωπίας στο Πλαίσιο μιας Κοινωνίας Πρόνοιας» είναι το θέμα του φετινού συνεδρίου. Η έννοια μιας «κοινωνίας πρόνοιας» με αιχμαλώτισε αμέσως, από την πρώτη φορά που διάβασα για αυτήν, περισσότερο από ένα χρόνο πριν, σε ένα άρθρο του Anders Aslund, Senior Fellow του Ινστιτούτου Peterson για τη Διεθνή Οικονομία στην Washington DC, ο οποίος βρίσκεται εδώ μαζί μας σήμερα, ως συμμετέχων και ομιλητής. Μία έννοια τόσο απλή, αλλά ταυτόχρονα τόσο δυναμική, όπως η ίδια η ζωή. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι μας σήμερα, σ' αυτόν τον πραγματικά παγκόσμιο και σύνθετο κόσμο που ζούμε, είναι τεράστια: έχει αποδειχθεί και, κατά την άποψή μου, αυτό μάλλον δε θα αλλάξει, ότι κανένα Κράτος από

μόνο του, κανένα ιδιωτικό εγχείρημα από μόνο του, καμία φιλανθρωπική προσπάθεια από μόνη της δεν αρκεί για την αποτελεσματική και δίκαιη αντιμετώπιση των περισσότερων

προβλημάτων του σήμερα. Πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί, όχι με τη φιλοσοφική έννοια, αλλά στην καθημερινή ζωή. Χρειαζόμαστε, επίσης, όλες τις υγιείς δυνάμεις του Κράτους, του Ιδιωτικού Τομέα και της Φιλανθρωπίας να συνεργαστούν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, ειδικά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας παγκόσμιας κοινωνικοοικονομικής κρίσης, η οποία επηρεάζει τις ζωές των ανθρώπων. Μόνο τότε μπορούμε να ελπίσουμε ότι οι κοινωνίες εν γένει θα είναι εφοδιασμένες με τα απαραίτητα για την παροχή ενός υγιούς, αξιοπρεπούς, ικανού και πολιτισμένου περιβάλλοντος για όλα τα μέλη τους, σε όλο τον κόσμο. Χρειαζόμαστε μόνο τη σωστή εξέλιξη και όλες τις υπάρχουσες υγιείς δυνάμεις από όλους τους τομείς της ζωής να συνεργαστούν, προκειμένου να αποκατασταθεί το δικαίωμα να ονειρευόμαστε και το δικαίωμα να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα. Όσον αφορά τον σημαντικό ρόλο της Φιλανθρωπίας στη δημιουργία μιας καλύτερης κοινωνίας, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι η Φιλανθρωπία δε μπορεί με κανένα τρόπο και δεν πρέπει να υποκαθιστά το Κράτος. Μπορεί μόνο να λειτουργεί συμπληρωματικά.

Όπως ανέφερα προηγουμένως, ελπίζουμε πως το συνέδριο αυτό θα αποτελέσει για όλους σας μία ευκαιρία να γνωριστείτε, να μάθετε ο ένας από τον άλλον και, ελπίζουμε, να βρείτε κοινούς στόχους που μπορούμε να επιδιώξουμε όλοι μαζί.

Η φιλανθρωπία μπορεί να εκφραστεί με διάφορους τρόπους, και όχι μόνο μέσω της παροχής οικονομικής ενίσχυσης. Οι εθελοντές όλων των ειδών, καθώς και οι άνθρωποι που προσφέρουν τον ελεύθερο ή/και τον επαγγελματικό τους χρόνο και τις γνώσεις τους για τη δημιουργία και τη λειτουργία πολλών φιλανθρωπικών οργανώσεων, είναι οι πραγματικοί ήρωες και αυτοί που παρέχουν τους απαραίτητους συνδέσμους που καθιστούν την οικονομική ενίσχυση αποτελεσματική. Η φιλανθρωπία, όταν γίνεται σωστά, όταν δεν υπάρχουν άλλοι σκοποί,

και όταν υπάρχει αληθινή κοινωνική προστιθέμενη αξία, πρέπει να βρίσκει πάντα θερμή και ευγενική υποδοχή.

Όσον αφορά την τρέχουσα οξεία κοινωνικοοικονομική κρίση στην Ελλάδα, οι ευκατάστατοι και τα ιδρύματα του τόπου οφείλουν να κάνουν περισσότερο. Οι ανάγκες είναι τεράστιες και οι ευθύνες εκείνων που είναι σε θέση να συνεισφέρουν είναι εξίσου μεγάλες. Η απροθυμία τους να εμπλακούν στην κοινωνική κονίστρα προκειμένου να βοηθήσουν στην ανακούφιση της κοινωνικής κρίσης είναι απογοητευτική. Από την άλλη, μέσω της *Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο*, μία πρωτοβουλία του κράτους της Νορβηγίας, χρηματοδοτεί προγράμματα στην Ελλάδα, τα οποία αποσκοπούν στην προαγωγή των ίσων ευκαιριών, της ανεκτικότητας, της ασφάλειας, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και ενός αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου για όλους. Το έργο αυτό βρίσκεται στην καρδιά μιας κοινωνίας πρόνοιας, όπως βρίσκονται και οι προσπάθειες και οι φιλανθρωπικές δράσεις του επιτυχημένου επιχειρηματία, φιλόσοφου και φιλάνθρωπου, Τζορτζ Σόρος, για την ανακούφιση κοινωνικών κρίσεων σε όλο τον κόσμο. Όλοι εμείς που εμπλεκόμαστε ενεργά σε φιλανθρωπικές δράσεις αντιλαμβανόμαστε ότι κανείς μας δεν είναι τέλειος, με οποιαδήποτε έννοια της λέξης, αλλά προσπαθούμε σκληρά και πιστεύουμε ακράδαντα ότι, συλλογικά, κάθε προσπάθεια είναι αποφασιστική για τη δημιουργία ενός καλύτερου αύριο για όλους μας.

Στο πλαίσιο της εν λόγω κοινωνίας πρόνοιας, οι συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα κάθε είδος και μεγέθους είναι επίσης αποφασιστικές και απαραίτητες για τη δημιουργία μιας στοιχειώδους βάσης για αποτελεσματικές συνεργασίες. Σε όλες τις περιπτώσεις, το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα είναι πραγματικά μαγικό.

Αρκετά από μένα, λοιπόν. Ελπίζω πως οι παρουσιάσεις και οι συζητήσεις που θα ακολουθήσουν θα θυμίσουν σε όλους μας πως, μέσω της συνεργασίας, μπορούμε να επιτύχουμε πολλά και, εν τέλει, να συμβάλουμε στη δημιουργία μιας καλύτερης κοινωνίας για όλους μας, ανακουφίζοντας τον πόνο και δημιουργώντας τις κατάλληλες

συνθήκες για την αξιοπρέπεια, τον πολιτισμό και την ελπίδα. Ο Αριστοτέλης είχε πει ότι «Η μόρφωση του μυαλού χωρίς τη μόρφωση της καρδιάς δεν είναι καθόλου μόρφωση».

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου στο Ίδρυμα για όλα όσα κάνουν, και ιδιαίτερα τη Λένια Βλαβιανού και τον Στέλιο Βασιλάκη για όλη τη σκληρή τους δουλειά για τη διοργάνωση του συνεδρίου. Εκ μέρους όλων μας στο Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο συνέδριο αυτό.